

# We zijn weer terug bij af'

Trendforecaster Lidewij Edelkoort

**Edelkoort (1950) voorziet dat het individu heeft afgedaan en samen zijn de norm wordt. 'Het is fascinerend om te zien: De toekomst brengt ons een totaal primitief tijdsbeeld.'**

## INTERVIEW

**Roos Menkhorst**

Trendgoeroe Lidewij Edelkoort vindt 2030 veel te dichtbij als we het hebben over een toekomstvisie. Ze heeft het daarom liever over 2050 en daarna. Edelkoort: "Op dit moment staan we stil. Niemand weet waar we naartoe moeten en hoe we de maatschappij weer op gang kunnen krijgen. Maar ik voorstel dat het individu de komende decennia onaantrekkelijk wordt. De individualisten zullen de nieuwe zwarte schapen worden", zegt Edelkoort. Ze zit in de lobby van een Amsterdams hotel. Gehuld in een gewaad - haar favoriete kledingsstuk - is ze een opvallende verschijning. Van achter haar brillenglazen kijken haar ogen je groot aan.

's Werelds bekendste trendforecaster woont in Parijs, maar eigenlijk is ze altijd onderweg. Ze is in Nederland voor de Dutch Design Week. Ze heeft afspraken staan over haar curatorschap van de komende mode biënnale in Arnhem en over de pannen die ze heeft met de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, die ze eind deze maand uitgekeert krijgt.

Lidewij Edelkoort is sinds jaar en dag een spin in het web van de wereld van mode, design en kunst. Ze signaleert trends en maakt ze, lederen - van museum tot autofabriek, van modemerk tot bank - nodigt haar uit haar visie en ideeën te geven. Afgelopen zomer maakte ze indruk bij het VPRO-programma 'Zomergasten'. Ze had na afloop van een item plotseling zwarte stippen op haar gezicht geplakt, en ze noemde die uil het trenddier van deze tijd.

Waar haalt Edelkoort de durf vandaan om dit soort uitspraken te doen? "Eigenlijk zeg ik het niet zelf. Ik vertaal alleen wat er in feite al is. Een deel is gebaseerd op observatie, een deel op intuïtie en een deel op het fragmenten die haar opvalLEN sanen, en zo komt ze tot een voorspelling. Volgens Edelkoort zie je in mode en beeldende kunst het eerst welke kant het opgaat met onze samenleving. En dat die radicaal gaat veranderen, daar is geen twijfel over mogelijk.

"Ik zag onlangs een filmpje op YouTube waarin de Nederlandse designer Markus Kaysers de woestijn ingaat met vier zonne-paneeltjes, een loep, een 3D-printer en zijn laptop. Door de loep smelt het zand en wordt het glas. Met zijn laptop maakt hij een ontwerp, de 3D-printer vervaardigt het tot een product, een bol van glas. De bol komt rechtstreeks uit de aarde en heeft een primitief karakter. Hij lijkt op de eerste artikelen die de mens ooit heeft gemaakt."

"Dit filmpje, en andere fragmenten die ik tegenkom, laten mij zien dat je waar ook ter wereld iets kunt maken. We komen



FOTO WERRY CRONE

Lidewij Edelkoort (Wageningen, 1950) begon na haar studie mode en ontwerp aan de Kunstacademie in Arnhem, als inkoper van de Bijenkorf. Na vier jaar vertrok ze naar Parijs om haar eigen bureau op te zetten. Inmiddels staat ze aan het roer van Trend Union en Studio Edelkoort in Parijs. Van 1999 tot 2008 was ze voorzitter van het college van bestuur van de Design Academy Eindhoven. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van

Oranje Nassau. In 2003 werd Edelkoort door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 25 meest invloedrijke personen in de mode. Zij is curator van de Arnhem Mode Biënnale 2013. Op 26 november krijgt ze de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uitgereikt. Edelkoort wil die prijs (150.000 euro) besteden aan een fonds dat zich zal inzetten om beeldende kunst en wetenschap bij elkaar te brengen door gezamenlijk onderzoeken uit te voeren.

## Wie is Lidewij Edelkoort?

Oranje Nassau. In 2003 werd Edelkoort door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 25 meest invloedrijke personen in de mode. Zij is curator van de Arnhem Mode Biënnale 2013. Op 26 november krijgt ze de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uitgereikt. Edelkoort wil die prijs (150.000 euro) besteden aan een fonds dat zich zal inzetten om beeldende kunst en wetenschap bij elkaar te brengen door gezamenlijk onderzoeken uit te voeren.

is fascinerend om te zien: De toekomst brengt ons een totaal primitief tijdsbeeld. Ik dacht altijd: 'Het futurisme is met een ruimteschip nieuwe planeten ontdekken.' Nu blijkt eigenlijk dat de vooruitgang ons terugbrengt naar een idee van gezamenlijkheid met tribale aspecten en rituelen. Iets dat we bijna niet meer kennen."

We zullen weer grotere gezinnen krijgen, bevoordt de trendvoorspeller. "Dat komt omdat dat je ziet dat de man voor het eerst wil vaderen. Hij zal vrouwen aanzetten om eerder en meer kinderen te krijgen.' De emancipatie van de man is in volle gang: 'Hij is steeds meer vrij te staan van alle banden die er nog zijn; we kunnen opnieuw normen worden.' Het kapitalisme en de marktwerking zoals we die kennen functioneren niet meer. 'Ik zie om me heen dat we steeds meer van een individualistische maatschappij gaan naar een maatschappij van communes en collectieven. Er komen meer mogelijkheden om samen dingen op te zetten en uit te wisselen. Het grappige is dat we eigenlijk terug bij af zijn", zegt Edelkoort.

Toch is deze nieuwe samenleving allesbehalve ouderwets: "Alles gaat via internet en moderne communicatiemiddelen. Maar het

bezigt zijn nieuwe rol te definiëren. De man van deze tijd hoeft niet meer te jagen of te verbourven. Dus wat is zijn toekomst? Ik voorspel dat hij steeds meer met zijn kinderen bezig wil zijn."

Verder gaan we op een totaal andere manier produceren: Productie dichtbij huis is terug van weggeweest. Ze noemt als voorbeeld haar vroegere studenten van de Design Academy in Eindhoven, waar ze jarenlang bestuursvoorzitter was: "Je ziet dat zij kleine cottage industries opzetten. Het bekendste en belangrijkste voorbeeld is Piet Hein Eek. Maar er zijn ook kleinere initiatieven. Deze geven inmiddels tientallen mensen werk. Er wordt gezamenlijk geïnvesteerd in machines, er worden groente- en kruidentuinen aangelegd en er zijn huis-kamerrestaurants. Je ziet een totaal nieuw leven ontspringen."

Doen dit soort initiatieven haart niet erg denken aan de hippietijd? Ze knikt: "Heel veel dingen die de hippies hebben bedacht komen nu tot leven. De biocultuur, de vrije esthetic, maar ook zie je het bijvoorbeeld terug aan de groeiende populariteit van unplugged muziek." De nieuwe tijd is alleen zeker geen herleving van de hippie-commune, benadrukt Edelkoort: "We zullen bijvoorbeeld niet ons leven lang lid blijven van een collectief. Nee, we zijn lid van verschillende collectieven en daarin wisselen we. We hoeven ook niet zo nodig hechten te vriendschappen voor het leven te sluiten met de mensen binnen het collectief."

De huidige tijd zal duidelijk zijn stempel drukken op onze toekomst: "Er zullen nog meer multinationals komen, maar deze zullen werken met lokale productieprocessen. Hierdoor kun je tegelijkertijd een wereldmerk zijn, maar ook een lokaal product aanbieden. Dit maakt het aanbod global gezien minder saai." De behoefte om gigantische winsten te halen, koste wat kost, zal volgens Edelkoort een achterhaald principe worden: "We gaan naar een meer humane en duurzame economie. De markt wordt minder vreemd en zal minder ver van ons afstaan." De banken blijven het dan ook moeilijk houden, zegt de trendvoorspeller. "Ze zullen moeten concurreren met kleine initiatieven, maar daar is niks mis mee." De wereld van Lidewij – ook wel Li in internationale kringen – is bijna te mooi om waar te zijn. Toch moeten we eerst uit deze 'verschrikkelijke' tijd van stilstand, benadrukt ze. "Ik vergelijk het met een zwangerschap; we wachten nu op het moment van de geboorte. Wanneer die precies komt, dat weet ik niet. Heel veel mensen hebben inmiddels een redelijk goed beeld van wat het kan worden, maar het zijn nog allemaal individuele gedachteespinsels. Er is nog geen weefsel ontsproten."

Edelkoort is desondanks vooral optimistisch en hoopvol over de rest van deze eeuw: "Er zijn zoveel gegevens die er op duiden dat de 21ste eeuw veel fascinerender wordt dan de 20ste eeuw. We moeten alleen besluiten eraan te beginnen. We moeten meer ruimte maken voor nieuwe gedachten. Ik heb het gevoel dat een bepaalde vorm van Utopia mogelijk is. Maar natuurlijk zal het dan ook weer misgaan, uiteindelijk blijven we gewoon mensen."